

Şam Cihadının Gölgesinde Kehf Suresi Tefsiri – 1. Bölüm

Şeyh Abdullah Muhaysini

Besmele ve Hamdele

Suriye'den, Suud'dan, Yemen'den, Körfez'den, Tüm İslam aleminden bizleri takip eden kardeşlerimiz! Merhabalar..

Allah'tan sizleri korumasını ve bizlerden kabul buyurmasını diliyorum.

Bugünkü tarihimiz; **17 Zilkade 1441**.

Kehf Suresinin şerhi ve tefsiriyle yeni bir ilmi programa başlıyoruz inşallah.

Zira bu yüce sureyi her Cuma günü Nebimiz Muhammed ﷺ'a hürmeten okumaktayız.

Son olarak kardeşler; *İhlas, ihlas, ihlas...*

Bu dersleri dinlerken kendinizi bir ilim halkasındaymış gibi hissedin.

Bir zikir meclisindeymişsiniz gibi düşünün.

Nebi ﷺin şu hadisini hatırlayın. Kudsi hadiste şöyle geçmektedir;

"Eğer kulum beni yalnız başına anarsa, ben de onu yalnız anarım. Şayet beni bir toplulukla beraber anarsa, ben de onu daha hayırlı bir topluluk içinde anarım."

Allah'tan bizleri hayırlı bir toplulukla anmasını diliyor ve bizlerden kabul buyurmasını niyaz ediyorum.

Şimdi dersimize geçelim...

Kıymetli kardeşler! Kehf Suresi'nin tefsirinin tamamını ele alacağız inşallah.

Tefsirini yapmamız için Kehf Suresini seçtim.

Zira Kehf Suresini her Cuma okumaktayız. Kehf Suresini her Cuma okumaktayız.

Nitekim Nebi ﷺ'den aktarılan bir sünnettir bu. Şu an bu mübarek silsilenin **ilk bölüm**ündeyiz.

Kardeşlerim ilk bölümde Kehf Suresini Cuma günü okuma sünnetine değineceğim.

Allah kendisini esaretten kurtarsın hocamız Süleyman el-Ulvan'a bu sünnetten sorulduğunu hatırlıyorum.

Zira Cuma günü Kehf Suresini okuma üzerine birçok hadis rivayet edilmiştir.

Ancak **şeyh, bu hadisler içerisinde muttasıl sıhhatte herhangi bir hadisin olmadığını söylemişti.**

Tüm rivayetlerde Nuaym b. Hammad bulunmaktadır. Bu kişinin hafızası ise kötüdür.

Dolayısıyla **Nebi ﷺ'den bu hususta Merfu hadis aktarılmamıştır.**

Ancak Cuma günü Kehf Suresini okumanın fazileti üzerine farklı hadisler mevcuttur.

Yani Sahabeye kadar ulaşmış ama Nebi ﷺ'den aktarıldığı kesinleşmemiştir.

Bu hususta Nebi ﷺ'den aktarılan bazı hadisler;

"Her kim Kehf Suresini Cuma günü okursa, kendisi ve Kabe arasınca aydınlatılır."

Bu hadisi, Şeyh Ulvan, Şeyh Tarifi, Şeyh Elbani ve birçok ilim ehli tashih etmiştir. Gerek muasır, gerekse de geçmiş alimler olsun.

Aynı şekilde bu hususta aktarılan hadislerin biri de İmam Muslim'in sahihinde geçmiştir;

Ebu Said, **Nebi ﷺ'den** şöyle aktarmıştır:

"Kim Kehf Suresi'nin başından 10 ayet ezberlese, Deccal'in fitnesinden korunur."

Müslim'de geçen bir diğer rivayette ise;

"Kim Kehf Suresi'nin sonundan 10 ayet ezberlese, Deccal'in fitnesinden korunur."

Aynı şekilde hasen olup **Nebi ﷺ'den** merfu nakledilen bir diğer hadiste;

"Her kim Cuma günü Kehf Suresini okursa Allah kendisini fitnelerden korur."

Bizler şu an fitne dönemindeyiz.

"Allah kendisini gelecek Cuma'ya kadar fitnelerden korur."

Velev ki Deccal o Cuma günü çıkacak olsun, Allah o kişiyi onun fitnesinden koruyacaktır.

Cuma günü Kehf Suresi okuma sünneti oldukça yücedir kardeşlerim..

Bunlar Kehf Suresinin mukaddimesiydi. *Şimdi başlayalım.*

Çok derin bir tefsir yapmayacağım, belirli başlıklara değineceğim.

Basit teemmülleri ele alacağım.

Müfredatı şerh edeceğim.

İlk ayet, Sure ilk olarak neyle başlıyor?

-Elhamdulillah ile.

Surelerin başlangıcını uzunca tefekkür edin kardeşler..

Kur'andaki her sureyi tefekkür edin, bu sözler beşer sözleri değil kardeşlerim.
Bunlar, Alemlerin Rabbinin sözleridir.

Her başlangıcın özel bir anlamı bulunuyor.

Allah'ın bazı surelere şöyle başladığını görürsün:

"Gök yarıldığı zaman."

"Yer şiddetli sarsıntısıyla sarsıldığı zaman."

Bazıları; **Elif, Lam Mim**, bazıları ise; **"Elhamdulillah"** ile başlamıştır.

"Elhamdulillah" ile başlayan 5 sure bulunmakta olup, bunlardan ikisi En'am ve her namazımızda okuduğumuz ilk sure olan Fatiha'dır.

Bu sureler; **"Elhamdulillah"** ile başlar. **Allah'a hamd olsun.**

Ayette Allah'a hamd eden kişi kimdir?

Allah, ﷻ kendisini üzerine hamd etmektedir.

Zira o Hamd'a en layık olandır.

Bu ise bizlere Allah'tan, kendisine hamd etmemiz üzerine bir işarettir.

Allah'a hamd etmemiz için bir işaret..

Nitekim O, Hamd'a her halükârda müstehak olandır.

Allah burda kendisine hamd ederek bizleri de var olan en büyük nimet için hamd etmekte uyarıyor.

Nedir bu var olan en büyük nimet?

-Kur'an..

Kur'an, Muhammed ﷺ'in ümmetinde var olan en büyük nimettir.

"Kuluna Kur'anı indirene hamd olsun." [Kehf Suresi, 1]

Gelin biraz tefekkür edelim..

Neden "*Kur'anı indirene hamd olsun.*" demedi?

Neden "*kuluna indirene*" dedi?

Ve burda kast edilen kul kimdir?

-Muhammed ﷺ.

Allah neden "Kur'anı indirene hamd olsun" demedi?

Çünkü **Allah bizlere Muhammed ﷺ'in yüceliğinde uyarmak istiyor.**

"Kur'anı indirene hamd olsun" deseydi de doğru bir cümle olurdu.

Öyle değil mi?

Ancak Allah; **"Kuluna Kur'anı indirene hamd olsun." [Kehf Suresi, 1]** demeyi tercih etti.

Çünkü ayetin akışında Nebi ﷺ'yi takdim etti.

"Muhammed'e Kur'anı indirene hamd olsun." da demedi.

Nebi'yi takdim ederek onun konumunun ve elçiliğinin yüceliğine değinmiş oldu.

Anam babam ona feda olsun, burada güzel bir ince tefekkür var.

Bunun da ötesinde Allah, "Muhammed'e Kur'anı indirene hamd olsun" da dememektedir.

Ne peki?

"Kuluna indirene" demektedir.

Çünkü Allah'ın dünyada insanoğluna seçmiş olduğu en yüce makam;

Allah'a ubudiyet (kulluk) makamıdır.

**"Hamd, kuluna Kur'an'ı indiren ve onda hiçbir eğrilik yapmayan Allah'a mahsustur."
[Kehf Suresi, 1]**

Yani Allah, Kuranında bir eğrilik yapmadı.

Her yazar, te'lif ettiği kitabının mukaddimesinde ne yazar?

"Bu kitap bir beşer ürünüdür. Yer yer hata barındırıyor olabilir."

Ancak Allah, [☞] böyle dememektedir.

Allah; "Kitabımda hiçbir hata yoktur." demektedir.

Her yazar, kitabın ikinci baskısında düzeltmeler yapmaktadır.

Ancak **Allah'ın kitabında herhangi bir düzeltmeye ihtiyaç yoktur.**

"Dosdoğru olarak." [Kehf Suresi, 2]

Yani bu kitap dosdoğru olandır, yani kaim, yani o bu kitaptan önceki kitaplara da hakim olandır.

Her geçmiş kitap (Tevrat, İncil vb.) Kur'ana mahkumdur.

Kur'andan önce indirilenlerde olmuştur ancak Kur'an dosdoğru olandır.

"Dosdoğru olan." [Kehf Suresi, 2]

Bu ayetin sonrasında Allah, Kur'an hakkında konuşmaya başlıyor.

İlk 10 ayetini ezberleyen Deccal'in fitnesinden korunacağı şu ayetlere bak.

Şu ayetlerin güzelliğine bak..

"Dosdoğru olarak uyarması için." [Kehf Suresi, 2]

Kur'anın ilk görevi;

"Allah katından gelecek olan şiddetli bir azaba karşı uyarmak." [Kehf Suresi, 2]

Allah'ın kitabının ilk görevi, **uyarıcı olmasıdır.**

Allah'ın cezası olan şiddetli bir azaba karşı uyarmak.

Kur'anın ikinci görevi;

Nedir?

-Müminleri müjdeleme

Kur'an sadece bizleri uyarmıyor.

Kur'an aynı şekilde bizleri müjdeliyor.

Bir babanın evladiyla olan ilişkisi de aynen böyle olmalıdır.

Kocanın eşiyle, eğitmenin öğrencileriyle, hocanın talebeleriyle olması gereken ilişkisi böyle olmalıdır.

Sürekli böyle denmez; Bunu yapma, Allah seni azap eder, şunu yapma yoksa döverim seni."

Tehdit ederek değil sevdirerek yap.

"Onu katından gelecek şiddetli bir azapla uyarması ve salih ameller işleyen mü'minleri kendileri için güzel bir mükafatla müjdelemesi için.." [Kehf Suresi, 2,3]

Onların Allah katında mevkisi ve sahip olacakları güzel ecirleri vardır..

Allah bu ecrin ne olduğundan bahsetmiyor. Onlara şu, şu vardır demiyor onlara güzel mükafat vardır diyor.

"Hem şunları inzar etmek için ki «Allah veled edindi.» demekteler." [Kehf Suresi, 4]

Akabinde şu ayete bak ve düşün:

"Buna dâir ne kendilerinin ilmi vardır ne de babalarının.." [Kehf Suresi, 5]

Allah bunlara bir cevap vermiyor.

Allah'ın çocuğu vardır diyenlere Allah; hayır yoktur vb. tarzında bir cevap yetiştirmeye girmiyor bazen bazı şüphelere...

Bugün, dinsizlik birçok İslam diyarında yayılmaktadır.

Bazen bazı şüphelere cevap yetiştirmek yerine tartışmaya bile girmemelisin.

Bazen onlarla konuşmayı ve cevap vermeyi kesmelisin, çünkü batıl ehli hakikati görmek istemeyecektir.

Nitekim Allahﷻ şöyle buyurmaktadır:

"Buna dâir ne kendilerinin ilmi vardır ne de babalarının. Bunlar cahil kimselerdir. Ağzlarından çıkan söz ne büyük ifiradır. Onlar yalnız ve yalnız yalan söylerler."
[Kehf Suresi, 5]

Allah ise dava edindikleri bu cahillikleri üzere bunlara sert ve vurgulayıcı bir cevap vermiştir.

Zira evrenin tamamı dağınık bir vaziyettedir.

Allah ise bu evrenin hükmünde, mülkünde, yaratılışında ve emrinde tek söz sahibi olandır.

Onun düzenlemesi, her yaratılmıştan kat kat daha sistematiktir.

"..Ağzlarından çıkan söz ne büyük ifiradır. Onlar yalnız ve yalnız yalan söylerler."
[Kehf Suresi, 5]

Allah tek söz sahibi olmasına değindikten sonra bir sonraki ayette davadan bahsetmeye başlamaktadır.

Çünkü tevhid ve dava birbiriyle bağlantılıdır.

Hitap **Nebi ﷺ**edir; **"Bu söze inanmayanların ardından üzümlere nerdeyse kendini mahvedeceksin öyle mi?" [Kehf Suresi, 6]**

Allah'tan bizleri hayr ve islahatı muvaffak kılmasını diliyorum.

Sizlerden ve bizlerden kabul buyursun, Selat ve selam Nebi ﷺ'e ve ashabına olsun.

Dualarımızın sonu Allah'a hamd etmektir, Allah sizleri hayırla mükafatlandırсын.