

Şam Cihadının Gölgesinde Kehf Suresi Tefsiri – 5. Bölüm

Şeyh Abdullah Muhaysini

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.

Kehf Suresindeki incelikler ve ibretler serimizin 5. Dersindeyiz

Kehf Suresinde hala 4 merkezi bölümden oluşan Ashab-ı Kehf kıssasındayız.

Çıkaracağımız büyük ibretlerle bugün bu kıssayı bitireceğiz inşallah.

Allah'tan bu ibretlerin tesirini hayatımızda görebilmemizi diliyorum.

Rabbimiz: **"Unuttuğun zaman Rabbini an."** buyuruyor. **[Kehf Suresi, 24]**

Yani inşallah demeyi unuttuğunda.

Örneğin yarın ribattan döneceğim şuraya gideceğim vb. dedin.

Inşallah demeyi unuttun. Bunu fark ettiğinde inşallah de ve rabbini an.

Velev ki o konuşma bitmiş olsun.

Bu ilkiydi.

Aynı şekilde bu ayet, umuma açıktır: **"Unuttuğun zaman Rabbini an."** **[Kehf Suresi, 24]**

Bir bilgiyi unuttuğunda, bir faideyi unuttuğunda veya herhangi bir şeyi unuttuğunda, Rabbini an, zira Rabbini anman unuttuğun şeyi hatırlamana yol açar.

Bir sonraki ayette;

"Onlar mağaralarında üç yüzyıl ve buna ilaveten dokuz yıl kalmışlardır."
[Kehf Suresi, 25]

Bu sayı meselesini bahsetmiştik.

"De ki: "Onların ne kadar kaldıklarını Allah daha iyi bilir." Göklerin ve yerin gaybı O'na aittir. O, ne güzel görür; O, ne güzel işitir!"
[Kehf Suresi, 26]

Yani kullarını Allah'tan daha sağlam gören ve işiten kimse yoktur.

"Onların, O'ndan başka hiçbir dostu da yoktur. O, hükmüne hiçbir kimseyi ortak etmez."
[Kehf Suresi, 26]

Allah bir kere daha uluhiyet ve rububiyetini yenilemektedir.

Aynı şekilde bu ayette şirk reddedilmiştir.

Akabinde Allah, Nebisi Muhammed ﷺ 'e ve ümmete sebat edebilme meselelerinden oldukça önemli bir tanesine işaret etmektedir.

Surenin tamamı sebat etmekten bahsediyor kardeşler.

Bu sebeptendir ki Cuma günleri okuruz. Allah sebat konusuna odaklanmıştır bu surede.

Ne diyor ayet:

“Rabbinin kitabından sana vahyolunanı oku!” [Kehf Suresi, 27]

Kardeşlerim! Sebata en büyük gücü veren Kur'an'dır.

Ezberleyerek, anlayarak ve ince ince düşünerek.

Kur'an'ı ciddiyetle okursak Allah muhakkak basiretimizi aydınlatacaktır.

Bu sebeptendir ki Allah, Nebisi ﷺ 'e: **“Rabbinin kitabından sana vahyolunanı oku! Onun sözlerini değiştirecek kimse yoktur.”**
[Kehf Suresi, 27]

Bu ayetleri değiştirecek hiçbir kimse yoktur. Bu bir eşsizliktir.

Kur'an 1400 yıl önceden bir harfi dahi değiştirilmeksizin günümüze ulaştı.

Bu büyük bir eşsizliktir kardeşler.

Tevrat'ın şu an kaç nüshası var biliyor musunuz?

İncilin kaç nüshası var?

Sayısız. Onlar dahi kaç tane olduğunu bilmiyor, 80 tane, 100 tane...

Kur'an neden bozulmadı?

Bir harfi değiştirmeye dahi güç yetiremediler!

Öyle bir girişim olsaydı o harfin aslı iade edilene kadar tüm dünya ayağa kalkardı.

Hatta hareke ve sükûnların iadesine kadar.

Zira Allah bu ayetleri kendi güvencesi altına almıştır.

Sonrasında Allah: **“Ve O'ndan başka bir sığınacak da bulamazsın.” [Kehf Suresi, 27]**

Yani **Allah'tan başka illica edeceğin kimse bulamazsın.**

Ŗu ayeti dŖŖnŖn, Kur'an sığınaktır kardeŖler.

Sığınaktır!

Sığınak nedir bilir misiniz?

BugŖn savaŖlar dŖnemindeyiz, yer altında yaptıkları gŖvenli yerlere sığınak denir.

Savaş kızıştığında nereye gidersin?

-Sığınak.

Allah, "Kur'an'ı sığınak edinin." diyor.

Dertler seni daralttığında, borçların zirveye ulaştığında, sorunlar baş gösterdiğinde, keder baş gösterdiğinde, kaygılar çoğaldığında Kur'an'a sığın.

Kur'an'a sığın!

Dolayısıyla kardeŖler, Kur'an'ı kendinize bir barınak ve sığınak edinin.

Bunun ardından Allah sebatın 2. önemli vasıtasına değinmektedir.

Sabret!

"Sabret" kelimesi neye delalet eder?

Zorluğa mı yoksa kolaylığa mı?

Sabret!

Sabret ey Muhammed! Ey sebat etmeyi isteyen kimse!

**"Sabah akşam Rablerine, O'nun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte ol.
DŖnya hayatının sŖsŖnŖ isteyerek gŖzlerini onlardan çevirme."
[Kehf Suresi, 28]**

Mekke'nin Ŗnde gelen tacirleri, liderleri, mŖellefe-i Kulub ve saygın kimseler, Nebi ﷺ'in yanına gelmiŖlerdi.

"Ya Resulallah! Bizler en seçkinlerimizle, en temiz kıyafet ve giysilerimizle yanına geldik. Senin çevrende ise, Bilal ibn Rebah, Suheyb ve Selman var. Habbab var. Giydikleri elbiseler kokuŖmuŖ halde.

Bizler seçkin insanlarken senin yanında bunları gŖrmek zorumuza gidiyor. Bunların kafaları toz, toprak ile dolu, deđiŖtirebilecekleri ek bir elbiseleri bile yok. Ey Allah'ın ResulŖ! Bu dava için senden bizlere ayrı, onlara ayrı bir buluşma gŖnŖ ayırmanı istiyoruz."

Burada bir maslahat durumu sŖz konusu mu sizce?

Evet! Zira bunlar toplumun, kabilelerin Ŗnde gelenleriydi.

Hatta Selman radiyallahu anh; *"Allah daha iyisini bilir ama sanki Nebi'ye başka çare kalmamıştı."* der.

Maslahat yönünden değerlendirilebilirdi.

Zira ayrı ayrı oturumlar gerçekleştirilmesi haram değildi!

Ancak Allah, Nebisine ve ümmetine asıl mizanda makam sahiplerinin takva sahiplerini geçemeyeceğini bildirmeyi istedi.

Aynı şekilde menfaatimizin uyduğu arkadaşımızı, bizi Allah'a yaklaştıracak olan arkadaşımızın önüne almamız gerektiğini öğretti.

Onların teklifi Nebi'yi düşündürünce doğrudan ayet inivermiş oldu:

**"Candan sebat et ey Muhammed!
Sabah aksam Rablerine, O'nun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte ol.
Dünya hayatının ziynetini arzu edip de gözlerini onlardan ayırma."
[Kehf Suresi, 28]**

Başka maslahatlarla ilgilenme!

**"Dünya hayatının ziynetini arzu edip de gözlerini onlardan ayırma.
Kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız kimseye boyun eğme!"
[Kehf Suresi, 28]**

Bu ayet iner inmez Nebi ﷺ, mescide yürüdü onlar ise hala onu ikna etmeye çalışıyordu.

Gördü ki Selman, Suheyb ve diğerleri Allah'ı zikrediyorlar.

Onların yanına oturdu ve:

"Bana sizlerle sebat etmeyi emredenin ümmetinden olmayı nasip edene hamd olsun.."

Hayatta sizinledir ölümdede..

Selat ve Selam Allah'ın Resulüne olsun.

Kardeşlerim! Bu oldukça önemli bir **ibrettir**.

Sebatı sağlayan en önemli şeylerden biri de kardeşlerindir.

Sadık kardeşlerin!

Seni dinde sebat ettirebilecek kimseler.

İş, aş, menfaat arkadaşları değil. Sana Allah'ı hatırlatacak dostlar.

Allah'a tek başına yürüyemezsin.

Seninle birlikte sana yardımcı olacak sadık kardeşlerin olması lazım.

Sadece bir sadık dostun olsa dahi bırakma onu.

iki tane varsa yine bırakma. 3 tane varsa zaten sen hayr üzeresindir inşallah.

Ayetin devamında Allah:

“Kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız kimseye boyun eğme!” [Kehf Suresi, 28]

Kalbe bu denli odaklanılmasına dikkat edin.

Sebatın mahalli; Kalptir!

Beden değildir.

Bedene kalırsa günlük değişir.

Bedenin elbiselerini değiştirdiğinde bambaşka birine bürünür.

Ancak **kalp, Sebatın odak noktasıdır.**

"Dilini gafil kıldığımızı uyma." demiyor.

Zira insan diliyle Allah'ı zikredebilir ama belki de kalbi gafildir.

Teravihleri bile kılan biri olabilir ama kalbi gafildir.

İnsanların kendisini haşyet içinde ağlarken görebilir ama kalbi ağlamıyordur.

Zira kalbi gafildir!

Eğer kalbin gafil ise Allah'tan hidayet dile. Zira senin kalbin hasta.

Zikir duyduğunda, nasihat duyduğunda etkilenmiyorsan sorun var demektir.

Peki nerede?

Kalbinde!

“Kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız kimseye boyun eğme!” [Kehf Suresi, 28]

Dilini gafil kıldığımız kimse demiyor!

Sub.. Sub... Sub...

Bu dilin zikridir.

Ancak Allah'ın azametini ve hükümdarlığını teemmül ederek bir defa SubhanAllah demek..

SubhanAllah...

O ki yeri ve göğü yarattı.

SubhanAllah...

O ki bu evreni yönetiyor..

Küçük bir yıldız dahi bir milim yerküreye yaklaşmış olsa yerküre paramparça olur.

SubhanAllah..

O ki güneşi, dünyanın etrafında döndürür de yaklaştırmaz.

İşte kalbin zikri budur.

Peki bizler genellikle Allah'ı kalbimizle mi yoksa dilimizle mi zikrediyoruz?

Lisan ile!

Allah bu ayette neye odaklanmış?

-Kalplerin zikrine!

Allah'ın azametini teemmül ile, tedebbür ile, tefekkür ile zikir et.

“Kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız ve kötü arzularına uymuş kimseye boyun eğme!”

[Kehf Suresi, 28]

Kalbi gafil eyleyen en büyük etkenlerden biri de kötü arzulara uymaktır.

“ve işi gücü aşırılık olan kimseye boyun eğme!” [Kehf Suresi, 28]

Bu ayetten sonra Allah, bu arada bu ayetten sonra dersi bitireceğiz inşallah.

“De ki: “Hak, Rabbinizdendir.” [Kehf Suresi, 29]

Muhammed! Hem Mekke tüccarına hem de diğerlerine söyle!

İnsanlar razı olsun diye senden dini deęiřtirmen istenmiyor.

Senden dini olduęu gibi gzel bir slupla aktarman isteniyor!

Hakkı syle yani: **“De ki: “Hak, Rabbinizdendir.” [Kehf Suresi, 29]**

De ki bu din haktır. Bu kitap, Allah'tan gelen haktır.

**“De ki: “Hak, Rabbinizdendir. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkâr etsin.”
[Kehf Suresi, 29]**

Allah, insana hakikat yolunu gstermiřtir.

Allah'ın muvaffak kıldıęı hidayet yolunu bulur.

Delalet yolunu seęen ise kendine zulmetmiř olur, Allah'tan selamet ve afiyet dileriz.

“Artık dileyen iman etsin, dileyen inkâr etsin.” [Kehf Suresi, 29]

Hidayete doęru ynelirsen muhtedi olan da sensin.

Delalete yneldięinde sapkın olacak olan da sensin.

Allah'tan bizleri ve sizleri naim cennetlerinde buluřturmasını diliyorum!

Selat ve selam Muhammed'e, aline ve ashabınadır..